



## Träämnet invigt under pompa och ståt

Nu är det nya ämnet träteknik vid Tekniska högskolan officiellt inrättat. Invigningen skedde i studenternas kårhus Kårallen inför ett hundratal studenter, lärare och deltagare från träbranschen.

Bla hölls anföranden av Prodekanus Christer Svensson, LTH, Direktör Henry Jarlsson, Kinnarp, Ulf Nyberg, Stora Teknik AB och Prefekt Per Larsson, LTH. Den senare fick dessutom ta emot en check, modelt större,

på inte mindre än två miljoner kronor från Träindustriförbundets direktör Björn Linell.

Dessutom medverkade sånggruppen Break Even som svarade för en mycket uppskattad underhållning vid den efterföljande middagen. Det nya ämnet på högskolan erhöLL vidare sin första möbel, en listigt designad hyvelbänk, som skänktes av Sjöbergs of Sweden i Stockaryd.

Gunnar Kanevads träsnideri i Gamla Linköping kom

givetvis också i blickpunkten då Träindustriförbundets Bengt Svensson överlämnade ett vackert konstverk med skogsmotiv utfört i flera olika träslag. De intressanta föredragen samt den efterföljande diskussionen mellan studenterna och folk från träindustrin resulterade i inte mindre än 22 stycken anmälda kursdeltagare, vilket samtliga närvarande gladda sig mycket åt.

Bilden: Här visar Prefekten Per Larsson upp checken på 2 milj kr från Träindustriförbundet.

Foto: Stiggan Gustafsson



## Linköpings med byggnad härja brand

Det började år 1811. De båda Livgrenadjärregementena på Malmen köpte en paviljongbyggnad av några icke namngivna personer i Linköping, flyttade byggnaden till övningsområdet samt inredde den till officerssalong. Paviljongen skulle komma att flyttas flera gånger, om man skall tro uppgifter i en skrift av Marks von Würtemberg. Vad man undrar det är hur flyttningen genomfördes. Det är knappast troligt att det gick till på samma sätt som man tillämpat vid flera tillfällen, när gamla hus inne i

### Linköping flyttades Gamla Linköping.

Det var alltså 1911 som cerarna vid de båda Livgrenadjärregementena på Malmen fick sin officerspaviljong. Sex år senare utvidgades lägerplatsen och paviljongen flyttades till annan plats, medan den gamla fick sin ursprungliga funktion som officerssamlingsbibehöLL. Ytterligare fem år - till 1867 - tjänade paviljongen som fritids- och lokaler för regementenas officerskårer efter denna a flyttning. Planerna på att bygga en "riktig" officerspaviljong väcktes emellertid först småningom och 1867 var nybygget klart för invigning. Denna byggnad kom senare att inrymma officiella

## Vi har allt för festen

Hyr - köp hos



- Långklänning
- Brudklänning
- Frack
- Smoking
- Mörk kostym
- Tillbehör

Välkommen till



## Hobbybod för

Nu är c





## Invigt ... och stå

... inte mindre än två miljoner kronor från Träindustriförbundets direktör Björn Linell. Dessutom medverkade sånggruppen Break Even som sva... de för en mycket uppskat... ad underhållning vid den efterföljande middagen. Det nya ämnet på högskolan er... föll vidare sin första möbel... n listigt designad hyvelbänk... om skänktes av Sjöbergs of... weden i Stockaryd. Gunnar Kanevads träsn... eri i Gamla Linköping kom

## ... för festen

... hos  
lin  
Brudklänning  
Smoking  
Tillbehör

... till  
... 013 11 36 75



# Linköpings mest flyttade byggnad härjades av brand

Det började år 1811. De båda Livgrenadjärregementena på Malmen köpte en paviljongbyggnad av några icke namngivna personer i Linköping, flyttade byggnaden till övningsområdet samt inredde den till officerssalong. Paviljongen skulle komma att flyttas flera gånger, om man skall tro uppgifter i en skrift av Marks von Würtemberg. Vad man undrar det är hur flytningen genomfördes. Det är knappast troligt att det gick till på samma sätt som man tillämpat vid flera tillfällen, när gamla hus inne i

### Linköping flyttades till Gamla Linköping.

Det var alltså 1911 som officerarna vid de båda Livgrenadjärregementena på Malmen fick sin officerspaviljong. Sex år senare utvidgades lägerplatsen och paviljongen flyttades till en annan plats, medan dess funktion som officerssalong bibehölls. Ytterligare femtio år - till 1867 - tjänade paviljongen som fritids- och festlokaler för regementenas officerskårer efter denna andra flyttning. Planerna på att bygga en "riktig" officerspaviljong väcktes emellertid så småningom och 1867 stod nybygget klart för invigning. Denna byggnad kom sedermera att inrymma officers-

mässen på Östgöta flygflottilj - F3.

När regementena fått sin nya mässbyggnad klar, blev det dags för officerspaviljongen att "mucka". Den utbjöds till försäljning och köpare blev källarmästare A.P. Andersson i Linköping - känd som Bonn på Druvan. Byggnaden flyttades - nu för tredje gången. Malmenregementenas officerspaviljong hamnade i Wernerska Trädgården i Linköping, vid Kungsgatan, där den mer eller mindre ingick i nöjesetablissemnet. I början på 1900-talet förstördes paviljongen vid en eldsvåda.

Otto

Bilden: Här visar Prefekten Per Larsson upp checken på 2 milj kr från Träindustriförbundet.

Foto: Stiggan Gustafsson

## Hobbybod för pysslare



Nu är det snart